



Gilde Den Haag Stadswandelingen

De Residentie

Het dorp Die Haghe ontwikkelt zich vanaf 1250 als een dorp met stadse allures, gelegen naast het grafelijke kasteel, het Binnenhof. En daarmee onderscheidt het zich van andere dorpen en steden. Het Den Haag van nu is de residentie van de Nederlandse regering en het Oranjestad.

Den Haag is ook de plaats van 'vrede en recht' met internationale allure, met de grootste, kleurrijkste markt van Nederland. Den Haag, een stad achter de duinen, gebouwd op zand en veen, met Hagenaars en Hagenezen. Dit alles ligt ten grondslag aan een gevarieerd aanbod van stadswandelingen.



Residentiewandeling

Wandel mee door het hofgebied en het oude dorp Die Haghe en maak kennis met het Binnenhof, waar graven, stadhouders en Oranjeligen zetelden. Ontdek middenin het oude dorp de nauwe straatjes en de indrukwekkende middeleeuwse Grote Kerk. Den Haag groeide uit tot een dorp van aanzien met stadspaleizen, en luxe winkelstraten.

Voor rolstoelgebruikers is er een speciaal aangepaste Residentiewandeling.

Bezuidenhout, heden en verleden

Een wijk met een bewogen geschiedenis.

Nadat in 1863 werd begonnen met de aanleg van het Rhijnspoor is langzamerhand deze wijk aangelegd, met nogal wat overeenkomst met Duinoord en Statenkwartier. Met het tragische bombardement van 3 maart 1945 is veel schoons verdwenen maar er is ook nog het een en ander gebleven of nieuw gebouwd.



Themawandelingen

Hofjeswandeling



Laat u verrassen door de verstopte hofjes in Den Haag. U wandelt langs de bekendste en mooiste plekjes, waar vroeger arme en oude mensen gratis woonden.

Tegenwoordig genieten de bewoners van de rust naast het drukke leven in de stad.

Niet op zaterdag en zon- en feestdagen.

Oranjewandeling

De eeuwenoude band tussen Den Haag en het Oranjehuis komt tot uitdrukking in een tocht langs de paleizen en monumenten.

De geschiedenis van de eerste Koning der Nederlanden Willem I, tot ons huidige staatshoofd Koning Willem-Alexander, passeert de revue. Historische anekdotes en wetenswaardigheden verlevendigen deze wandeling.

Scheveningen

In de Scheveningse haven liggen nu vooral pleziervaartuigen. De oude vissersschepen hebben plaats gemaakt voor varende visfabrieken. De 19de-eeuwse mondaine badplaats werd druk bezocht door welgestelde families uit binnen- en buitenland. Tussen deze uitersten ligt het oude dorp Scheveningen, met de vissershuisjes en een kleine omsloten begraafplaats 'Ter Navolging' van 1780.



Schilderswijk

Ervaar deze volksbuurt die door het multiculturele karakter een bijzondere kleur krijgt. Hier vindt u de grootste markt van Nederland. De tegenstelling tussen oud- en nieuwbouw maakt deze wijk extra interessant.

Wandeling per wijk/buurt

Jugendstilwandeling

Het mondaine Den Haag van het 'fin de siècle', eind 19de eeuw, ging mee met de mode. Winkelpanden en oude gebouwen kregen nieuwe puien in Jugendstil/Art Nouveau/Wiener Secession. Wie wil kennismaken met deze vernieuwende architectuur van rond 1900 moet echt in Den Haag zijn.

Indisch Den Haag

Een wandeling langs de herinneringen aan de 'Gordel van Smaragd' in de binnenstad. U ziet nog de sporen in de architectuur van kantoor- en winkelpanden en hoort de verhalen over de rijke Indische geschiedenis van de residentie op politiek, commercieel, cultureel en culinair gebied.



De Stijl, architectuurwandeling door Segbroek

Deze bijzondere wandeling begint bij het De Stijl monument, het Papaverhof van architect Jan Wils. Deze volgde hierbij de principes van De Stijl en paste de kleuren, rood, blauw en geel van Mondriaan toe.

De invloeden van De Stijl, Berlage en Frank Lloyd Wright tot aan de Nieuwe Haagse School passeren de revue tijdens deze wandeling. Een prachtige wijk, vol verhalen en verrassingen!



Handel en nijverheid aan de grachten

Laat u meevoeren langs de inmiddels gedempte grachten met oude panden die herinneren aan de gezellige bedrijvigheid van weleer. De eens bloeiende lakenindustrie is verdwenen. De Joodse buurt heeft plaats gemaakt voor Chinatown. Aan het water van de Dunne Bierkade woonden de beroemde 17de-eeuwse schilders Jan van Goyen, Jan Steen en Paulus Potter.

Joods verleden van Den Haag

In 1943 kwam er een einde aan bijna 300 jaar Joods leven in Den Haag. Plekken van herinnering vertellen de geschiedenis van de 17.000 Joodse inwoners van toen. Een wandeling voor jong en oud door de straten, langs panden en monumenten in deze buurt.

Plezier en vertier langs het Voorhout

Bodega De Posthoorn is van oudsher het culturele centrum voor kunstenaars, acteurs, journalisten en politici. U komt langs de sociëteiten Pulchri Studio en Diligentie met hun rijke culturele verleden. Aan het Voorhout stond het eerste museum van mevrouw Kröller-Müller. Ontdek achter deze sfeervolle Lindelaan de pittoreske Kazernestraat en het Smidswater.



Archipelbuurt

Deze buurt, grenzend aan het Willemspark, is ontstaan tussen 1870 en 1890 en kende een grote diversiteit aan bewoners: de repatrianten uit Nederlands-Indië, ambtenaren en militairen. Het standsverschil is duidelijk terug te vinden in de statige hoofdstraten met de aan het oog onttrokken hofjes. De kleine garagebedrijfjes verwijzen naar de tijd waarin voor de koets nog paarden liepen.

Zeeheldenkwartier

Maak kennis met deze levendige wijk uit de negentiende eeuw, met prachtige Jugendstilpanden, zonnige pleinen, authentieke winkeltjes, sympathieke restaurantjes en cafés. Ook uit historisch oogpunt is er veel over deze stadswijk, gebouwd tussen 1870 en 1890, te vertellen.

Wandeling langs de bunkers

De gids van het Gilde neemt u mee voor een rondwandeling door de geschiedenis. Langs wat ooit de vesting Clingendael en het commandocentrum van de vesting Scheveningen waren. Nog is waar te nemen hoe de Atlantikwall er daar toen uitzag. Tijdens de wandeling komt veel historie naar boven. Er zijn zelfs nog sporen uit de Eerste Wereldoorlog te vinden.



Mesdagwandeling

Wandeling door de wijk waar Hendrik en Sientje Mesdag de belangrijkste jaren van hun leven doorbrachten. Waar zij het Museum Mesdag, thans de Mesdag Collectie, aan de Laan van Meerdervoort lieten bouwen voor hun omvangrijke kunstcollectie van schilderijen. Waar Mesdag de opdracht kreeg het panoramadoek te schilderen voor het te bouwen Panorama.



Statenkwartier

De winkelstraat Frederik Hendriklaan, met de bijnaam 'De Fred' is een begrip voor Hagenaars. In deze statige wijk geniet u van Jugendstilgevels en prachtige glas-in-loodramen. Het Gemeentemuseum, ontworpen door Berlage, heeft er een prominente plaats. De wijk is omgeven door indrukwekkende gebouwen waarin internationale organisaties voor 'vrede en recht' zetelen.

Wandeling door Clingendael en de Japanse tuin

Tijdens de wandeling over het landgoed -

de geschiedenis gaat terug naar 1544 - komen de bijzondere verhalen over de bewoners, de gebouwen en de tuinen aan de orde.

In de Tweede Wereldoorlog verbleef er de Duitse Rijkscommissaris Seyss-Inquart.

Aan het einde van de wandeling wordt, indien geopend, de unieke Japanse tuin bezocht.



Vrede en Recht

Vanaf de eerste Vredesconferenties in 1899 en 1907 groeide het elegante en rustige Den Haag uit tot het dynamische centrum van het wereldstreven naar Vrede. Hierbij werd en wordt voortgebouwd op de traditie die al rond het jaar 1600 is begonnen met Hugo de Groot, een belangrijke grondlegger van het internationale recht. Wandel mee langs de herkenningspunten van de rijke geschiedenis van Den Haag, internationale stad van Vrede en Recht. Met het Vredespaleis als het onbetwiste hoogtepunt.





Nieuw centrum Den Haag

Wat meteen opvalt als u Den Haag binnenrijdt, is de skyline met hoge torens. De hedendaagse architecten drukken met deze imposante bouwwerken een stempel op de binnenstad. Een boeiende kennismaking met deze nieuwe architectuur!

Gevelsculpturen

Dat Den Haag een mooie stad is, dankt het onder andere aan de vele versierde gevels. Het oude stadhuis, rijkelijk voorzien van gevelsculpturen is daar een voorbeeld van. Maar er zijn ook veel gewone winkels en woningen die met een paar koppen aan de gevel toch bijzonder zijn. Tijdens deze wandeling door de binnenstad staan we stil bij die mooie onderdelen van de diverse gebouwen.

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Geniet van deze wandeling door de binnenstad van Den Haag naar Plein 1813. Er is vooral aandacht voor het Koningshuis en de staatsinrichting sinds 1813. Wij nemen u mee langs diverse huizen van Oranje en andere locaties, die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van ons koninkrijk.

Guided tours around The Hague

Enthusiastic and experienced senior guides of Gilde Den Haag - English, French and/or German speaking - invite you to take part in an excursion around the Royal Residence. We offer a choice of as many as eighteen 90 to 120 minute (shorter if necessary) city walks in The Hague and its suburbs. For example:

- **Royal Residence Walk:** the exciting history of The Hague from the Middle Ages, the building of the Ridderzaal (Knights' Hall) by the counts of Holland, interesting stories about members of the House of Orange, and about The Hague as a political and administrative centre.
- **Court of Almshouses Walk** (not on Sunday): we visit several beautifully restored and still occupied almshouses, often even unknown to born and bred residents of the city. A history of charity in The Hague.
- **Scheveningen Walk:** special attention for the old fishing village: fisherman's houses, an old cemetery, but also the modern seaside resort.

Costs from 4 persons € 5,- per person. Two or three persons pay in total the minimum price of € 20,- per city walk.

How to participate?

Phone the office of Gilde Den Haag at 070 356 12 81, from Monday to Friday between 09.30 and 12.30 p.m.

Gilde Den Haag biedt meer dan alleen stadswandelingen

De Stichting Gilde Den Haag is een vrijwilligersorganisatie die maatschappelijk en sociaal actief is. Ruim 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens) ervaring in voor hun stadgenoten. Kennisoverdracht is daarbij het sleutelwoord binnen het Gilde!

Naast de STADSWANDELINGEN is er het taalmaatjesproject SAMENSpraak en vanuit INDIVIDUEEL ADVIES zetten professionele coaches en adviseurs zich belangeloos in voor hen, die daar behoefte aan hebben. Wilt u meer weten over de andere activiteiten van het Gilde, kijk dan op www.gildedenhaag.nl

Algemeen

U kunt het hele jaar dagelijks op ieder gewenst tijdstip wandelen. De duur van de wandeling varieert van 1,5 tot 2 uur. In overleg met de gids kan de duur worden aangepast of een 'koffiestop' worden ingelast. Het maximum aantal deelnemers per groep ligt tussen de 10 en 15. Indien de groep groter is wordt een extra gids ingezet. Kosten € 5,- per persoon, met een minimum tarief van € 20,- per wandeling (kinderen van 6-12 jaar € 2,50). De financiële bijdrage dient ter dekking van de bureau- en administratiekosten.

De gidsen dragen met veel plezier hun kennis van de stad aan u over. Zij doen dat geheel belangeloos.

Nadere inlichtingen en reserveringen

Stichting Gilde Den Haag

Riviermarkt 2, 2513 AM Den Haag

Telefoon: 070 3561281

Geopend van ma. t/m vr. van 09.30 tot 12.30 uur

E-mail: info@gildedenhaag.nl

Reserveren met het aanmeldingsformulier

op de website is ook mogelijk: www.gildedenhaag.nl

Tijdig reserveren is aan te bevelen.

Foto's van: Ruud Abeln en Albert J.F. Koopmans



Partner:



Stichting Gilde Den Haag
Riviermarkt 2
2513 AM Den Haag
Telefoon: 070 3561281
E-mail: info@gildedenhaag.nl



www.gildedenhaag.nl